

Zwaarden en vinnen DE ZEILVISSEN VAN ISLA MUJERES



De arme sardientjes hebben
geen schijn van kans.
De zeilvissen hebben honger.

Vol verwachting, nieuwsgierigheid en een beetje spanning ondernemen we de reis naar Isla Mujeres, Mexico. Of liever gezegd, onze expeditie, want zo zien we het. Wij zijn hier voor een heel specifieke ervaring, waarvan het maar de vraag is of we het gaan meemaken. Van januari tot maart heb je hier kans op een ontmoeting met de zeilvis. Je moet geluk hebben, maar als er een encounter is, moet deze spectaculair zijn. Wij gaan ervoor!

TIENTALLEN ZEILVISSSEN JAGEN DE SARDINES OP EN DRIJVEN ZE BIJEEN



De vuurtoren is voor ons een belangrijk herkenningspunt: vanaf dit eilandje vertrekken de fregatvogels.

De fregatvogels verraden waar de zeilvissen zijn. Met hun enorme vleugels cirkelen ze opgewonden boven het water. Ze hebben een groep sardines gevonden. Maar zij zijn niet de enige die de school ontdekt hebben. Hoge vinnen van zeilvissen steken boven het water uit. En die zijn druk onder water. Ze drijven de sardines bijeen tot een kleine bal en vallen dan om de beurt aan. De arme visjes hebben geen schijn van kans. Onze boot nadert voorzichtig, in de hoop dat de school naar ons toe komt. Sardines gaan vaak richting het licht om de zeilvissen te verblinden, dus de kapitein legt de boot aan de kant van de zon. De zeilvissen sturen de sardines echter alle kanten op. We krijgen het

signaal om het water in te gaan. Snorkelen. En er weer uit. Springen. Snorkelen... Dan is het zover, na het wachten en turen is het contrast met deze hectiek enorm! Het gaat allemaal razendsnel en de school zwemt ineens naar ons toe. Het zicht wordt me enkele seconden ontnomen. Overal sardines, zelfs tussen mijn hand en de camera. Onherroepelijk staan we daarna oog in oog met de lange zwaarden van de zeilvissen. Deze hebben echter zo'n controle dat ze hun rugvin uitklappen en met een snelle draai wegschieten. Tientallen zeilvissen jagen de sardines op en drijven ze bijeen. Een methode die veel lijkt op de manier waarop dolfinen en walvissen op deze vissen jagen. Door hun imposante paarsblauwe rugvinnen uit te

klappen, lijken de zeilvissen nog groter en bedreigender voor hun prooi die steeds meer bijeengedreven wordt. Als ze willen, kunnen de zeilvissen van kleur veranderen, van een blauwgroene gloed bij het jagen tot zilver of zwart als ze aan het eten zijn. De school sardines en de jagende zeilvissen schieten ons voorbij. Voordat ik het weet verdwijnen ze in het blauw. Uitgeput komen we boven: vanochtend om 07:00 klaar staan was vroeg, maar het was het meer dan waard. Ons vaartuig is een 11 meter lange vissersboot met een verhoogde cabine (tonijnbrug) voor de kapitein. Daarnaast heeft de boot GPS met visherkenning. Er is plaats voor vier snorkelaars en je kunt de boot per dag huren om te snorkelen. De bemanning aan boord



De boot huur je per dag en heeft plaats voor vier personen.

De zeilvis kan zijn enorme rugvin naar achteren klappen.



spreekt naast Spaans ook vloeiend Engels. De plek waar we ons nu bevinden is een uur varen uit de kust, waar we tussen twee kleine eilandjes met vuurtorens liggen. Vanuit hier vertrekken de fregatvogels om op sardines te vissen. Tot 's middags 16:00 uur gaan we vier dagen lang kris kras de zee over op zoek naar de zeilvis. Aangezien zeilvissen zo snel zijn, kun je deze alleen ontmoeten wanneer ze jagen op Braziliaanse sardientjes. Deze zijn hier in deze maanden in grote aantallen aanwezig. Op de tweede dag is het de eerste keer raak.

SAMENSPEL

Op het eiland Isla Mujeres - wat letterlijk vrouweiland betekent - voelt het alsof we teruggaan in de tijd. Er heerst een rustieke sfeer op dit stukje land voor de kust van Cancún. Isla Mujeres is relatief klein, 7 kilometer lang en maar 650 meter breed met rond de 11.000 inwoners. Het centrum bestaat uit een lange winkelstraat met vele restaurantjes en terrassen. Geen auto's, geen taxi's, maar fietstaxi's en golfkarretjes zijn hier het belangrijkste vervoersmiddel. Overal vind je invloeden van de oude Maya-cultuur

terug. Zoals bij de muzikanten en dansers die bij je tafel komen om hun kunsten te vertonen. Dag drie varen we weer uit met 'onze' boot. Bij de vuurtorens zien we een groep fregatvogels die door het dolle heen zijn. Dit is het moment! Eenmaal onder zie ik sardines, dorado's en zeilvissen. Er zijn

zelfs dolfinen! De school dorado's verstoort de jacht waardoor de sardines versplinterd worden en binnen enkele seconden zijn verorberd. Je hoort de ruggen van de arme vissen gewoon breken. Al het werk van de zeilvissen om hun prooi bijeen te krijgen en naar boven te drijven, is dus voor niets

De zeilvissen zijn niet de enige die op de bait ball jagen, ook dolfinen komen op het feestmaal af.

PASPOORT ZEILVIS

BESCHRIJVING De zeilvis (*Istiophorus platypterus*) behoort tot de Istiophoridae familie, net zoals de merlijn. Hij is te herkennen aan de langgerekte bovenkaak die rond is. Zijn naam dankt hij aan zijn enorme rugvin, die hij naar achteren kan klappen in een groef in zijn rug. Hij bereikt een lengte tot maximaal 3 meter en een leeftijdsgrens van ongeveer 10 jaar. De exemplaren die bij Isla Mujeres jagen zijn 3 tot 4 jaar oud en zijn tussen de 1.20 en 1.50 meter lang. Deze vissen zijn een gewild object voor sportvissers en bekend van Ernest Hemingway's boek 'De oude man en de zee'.

SNELHEID Met ca. 110 km per uur is de zeilvis één van de snelste vissen in de zee.

VOEDSEL Vis en inktvis.

VOORTPLANTING Paaieren gebeurt in open zee. De vrouwtjeszeilvis loost miljoenen eitjes die aan het wateroppervlak blijven drijven tot ze uitkomen.

LEEFGEBIED Wereldwijd in tropische en gematigde zeeën.

TIP: Bekijk op Duikenchannel.nl het filmpje over zeilvissen!



Er heerst een rustieke sfeer op het eiland, vlak voor de kust van Cancún.



Verraders: de fregatvogels weten precies waar de zeilvissen zitten.



Bij een restaurantje aan het strand genieten we van een vers klaargemaakte maaltijd.

geweest. De sardines worden gewoon voor de lange neuzen van de zeilvissen weggekaapt door de jagende dorado's. Na enkele minuten is het feestmaal voorbij en de school sardientjes is geheel verdwenen. Alleen de vele schubben herinneren nog aan het fascinerende schouwspel. Terwijl de zeilvissen uit het zicht verdwijnen en we op de boot wachten die ons oppikt, komen we midden in een groep dolfinen terecht die nieuwsgierig om ons heen zwemmen. Terug aan boord is het voor ons weer afwachten geblazen voor hopelijk een nieuwe thrill waarbij alles van voren af aan begint.

AFHANKELIJK

Het is bij twee spectaculaire belevenissen gebeven, wat echter de vier dagen heen en weer varen op woelige wateren absoluut waard was! Op de laatste dag vraagt de kapitein als afsluiter welke vis wij het liefst als avondeten zouden willen eten. Na enkele minuten varen legt hij de boot stil en geeft hij toestemming aan de bootsman om het aas uit te werpen. Na vier worpen liggen er vier grote groupers op het dek, welke we naar een restaurant aan het strand brengen waar ze voor ons en de andere gasten op drie verschillende manieren worden klaargemaakt. Verser kan niet! Zoals je begrijpt betreft dit een soort expeditie waar de kans op slagen niet gegarandeerd kan worden. Je bent afhankelijk van te veel factoren zoals het weer, de school sardines, de fregatvogels en de relatief korte periode dat je op zee bent. Soms zie je de fregatvogels boven het water zweven, maar tegen de tijd dat de boot er is ben je net te laat ter plaatse. Mocht je zo'n ontmoeting met deze bijzondere vis hebben gehad, dan ben je in ieder geval één van de weinige die dit heeft meegemaakt. Ik ben er best een beetje trots op dat ik één van de vier Nederlanders was die als eerste meeding op deze expeditie...

Door zijn rugvin uit te klappen lijkt de zeilvis nog groter en bedreigender voor zijn prooi.



INFO

Reis

Vliegen van Amsterdam naar Cancún neemt gemiddeld 11 uur in beslag, onder andere Arkefly vliegt op deze bestemming. De veerboot naar Isla Mujeres vaart elk uur tussen 8:00 uur 's morgens en 19:00 uur 's avonds.

Verblijf

Het hotel Playa la Media Luna in de noordtip van het eiland is eigendom van de vrouw van onze kapitein op de MY Lilly boot. Beide hebben we in één boeking kunnen vastleggen. Alle kamers in het hotel hebben uitzicht op het zwembad met daarachter de azuurblauwe zee met haar prachtige zonsondergangen. Een restaurant, roomservice, een Spa, internet, alles is aanwezig. Wij hadden een ruim, simpel appartement met een privéstrandje geboekt, welke grenst aan het hotelgedeelte.
www.lamedialuna-mexico.com

Snorkeltour

De vissersboot MY Lilly heeft plek voor vier snorkelaars. Je kunt de boot per dag huren. Vooraf reserveren is noodzakelijk. Keen Fishing www.keenfishing.com

Duiken

Bij Playa del Carmen kun je duiken met

stierhaaien op slechts 200 meter uit de kust. Tank-Ha Dive center, <https://tankha.com/nl/>

Tegenover Playa bevindt zich Cozumel: een beroemd duikerseiland met bekende duikstekken als Palancar, Santa Rosa Wall en Paradise Reef met vele kleurrijke koraalblokken. In Tulum kun je duiken in cenotes waar je zonder grotduikbrevet toch een nieuwe uitdaging aan kunt gaan. Kom je niet in januari, februari of maart op Isla Mujeres, maar in juni, dan wordt de zee bevolkt door walvishaaien.

Doen!

Breng een bezoek aan Chitzen Itza, de oude Maya-ruïnes. Op het eiland zelf kun je een golfkarretje huren en een eilandtoer maken. Highlights zijn het meest oostelijke punt van Mexico en een Turtle Farm.

Wat verder belangrijk is...

De watertemperatuur is 27 graden, voor snorkelen kun je makkelijk een 3 mm shorty aantrekken. De beste periode om de zeilvissen te zien is januari, februari tot begin maart. De zee kan hier aardig tekeer gaan en hoewel het een zeevaardige vissersboot betreft, is het aan te raden tabletten in te nemen tegen zeeziekte. Temperatuur boven water: 20-32 graden.